



## Van jou, neem ik het aan

Zie me, ik huil

Hoor me, ik heb verdriet

Voel me, ik rouw om de dood van mijn moeder

golven van verdriet golven door mijn lichaam

Ik neem mijn verdriet ten volle aan

Ik voel me, als een klein kind, terwijl ik ook vader ben

Jij leerde me een ouder te zijn

Ik voel me, geraakt, terwijl ik niet aangeschoten ben

Jij leerde me de emotie te ontmoeten

Ik voel me, gedragen, terwijl ik alleen sta

Jij leerde me steun te ervaren.

golven van verdriet golven door mijn lichaam

ik neem het ten volle aan

Ik ben de vijfde van zes, terwijl we met drie nog zijn

Jij leerde me, de vijfde te zijn

Ik ben alleen, terwijl jullie er zijn

Jij leerde mede eenzaamheid te ontmoeten

Ik ben je zoon terwijl ik ook man ben

Jij leerde me, de weg naar pappa te gaan

golven van verdriet golven door mijn lichaam

ik neem het ten volle aan

Jij leerde me, door het te laten zien,



en kijk: ik zie, ik leer, ik groei, ik neem aan

**Golven van verdriet golven door mijn lichaam**

**Golven van verdriet golven**

O, kon ik je nog maar een keer vastpakken,  
om daarna, voor altijd los te laten

**Golven golven, in het meer van mijn bestaan.**

**Mamma, lieve mamma, ik neem aan.**

*2010 Ron*