



Inspiratie

Vraag niet aan de wereld wat de wereld van jou nodig heeft.

Vraag in plaats daarvan aan jezelf, wat je echt tot leven brengt.

En durf dat dan te doen.

Dat is wat de wereld nodig heeft, mensen die echt tot leven komen.

Howard Thurman